

Bethelkerk Scheveningen

Zondag 2 mei 2021



Jan Massijs - De roeping van Elisa (detail) - 1572



BETHELKERK
SCHEVENINGEN

Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel, vleugel: Marcel van Duijvenvoorde
Zang: Annelies van Duijvenvoorde
Frank Pronk en Jacintha Swieb

Welkom en mededelingen - Door Lia Knoester

Lied - Psalm Project 139 vers 1 - Heer, die mij ziet zoals ik ben

Heer die mij ziet zoals ik ben
Dieper dan ik mijzelf ooit ken
Kent U mij, U weet waar ik ga
U volgt mij waar ik zit of sta
Wat mij ten diepste houdt bewogen
't Ligt alles open voor uw ogen
Wat mij ten diepste houdt bewogen
't Ligt alles open voor uw ogen

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied - Psalm Project 139 vers 9/14 - U bent mij overal nabij

U bent mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan
U wist hoe het zou verder gaan
O God hou mij geheel omgeven
En leid mij op de weg van 't leven
O God hou mij geheel omgeven
En leid mij op
De weg van't leven

Genadeverkondiging en gebod

Lied - NLB 912 vers 1 en 2 - Neem mijn leven, laat het Heer

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 19 vers 19 - 21 - Gelezen door Anita de Zeeuw

¹⁹Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. ²⁰Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. 'Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,' zei hij, 'dan zal ik met u meegaan.' 'Doe wat je wilt,' zei Elia. 'Ik dwing je nergens toe.' ²¹Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Kindermoment

Kinderlied - Hemelhoog 503 - God kent jou

God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn.
Want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 9 vers 57 - 62

⁵⁷Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: 'Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.'

⁵⁸Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.'⁵⁹Tegen een ander zei hij: 'Volg mij!' Maar deze zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.'⁶⁰Jezus zei tegen hem: 'Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.'

⁶¹Weer een ander zei: 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.'⁶²Jezus zei tegen hem: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.'

Lied - NLB 361 - Er heeft een stem gesproken

1 Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

4 Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5 Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Lied - NLB 840 - Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom -
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Collecteaankondiging

1) Kerk in Actie - Zuid-Afrika, 2) Pastoraat en eredienst, 3) Wijkkas
Bussen bij de uitgang: Slowakije - hart voor de Roma

De kinderen komen terug van de oppas en kindernevendienst

Lied - Hemelhoog 386 - Wil je opstaan en Mij volgen

1 Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
van jou en jij in Mij?

2 Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

5 Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

Zegen