

# Bethelkerk Scheveningen - 22 november 2020

*Eeuwigheidszondag*



Marc Mulders, Rozen, 2002



**BETHELKERK**  
SCHEVENINGEN

voorganger: ds. Gerco Lock  
zang: Emma Brown  
fluit: Maryse Kuiper  
orgel, vleugel: Marcel van Duyvenvoorde



## Welkom en mededelingen – Door Lia Knoester

### Lied – NLB Psalm 63 vers 1 – Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  
die leven zijt en leven laat.  
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  
en dorsten naar U in een land,  
waarop de zon verzengend brandt,-  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

### Stil gebed, bemoediging en groet

#### Lied als gebed om ontferming – NLB 1005 – Longing for light, we wait in darkness

*Zoekend naar licht hier in het duister*

1 Longing for light, we wait in darkness.  
Longing for truth, we turn to you.  
Make us your own, your holy people,  
light for the world to see.

*Christ, be our light!  
Shine in our hearts. Shine through the darkness.  
Christ, be our light!  
Shine in your church gathered today.*

2 Longing for peace, our world is troubled.  
Longing for hope, many despair.  
Your word alone has power to save us.  
Make us your living voice.

3 Longing for food, many are hungry.  
Longing for water, many still thirst.  
Make us your bread, broken for others,  
shared until all are fed.

4 Longing for shelter, many are homeless.  
Longing for warmth, many are cold.  
Make us your building, sheltering others,  
walls made of living stone.

5 Many the gifts, many the people,  
many the hearts that yearn to belong.  
Let us be servants to one another,  
making your kingdom come.

1 Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

*Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.

### Gebed om verlichting met de heilige Geest

#### Schriftlezing: Handelingen 20 vers 7 – 12 – Gelezen door Mirjam Bresser

<sup>7</sup>Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. <sup>8</sup>We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. <sup>9</sup>Een jongeman die Eutyclus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. <sup>10</sup>Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: 'Houd op met dat misbaar, want hij leeft!' <sup>11</sup>Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. <sup>12</sup>De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd.

## **Kindermoment**

### **Kinderlied - NLB 935 - Je hoeft niet bang te zijn**

1 Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

2 Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.

3 Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.

## **Verkondiging**

### **Meditatieve muziek - Pie Jesu - Andrew Lloyd Webber**

Pie Jesu, pie Jesu,  
pie Jesu, pie Jesu  
Qui tollis peccata mundi  
Dona eis requiem, dona eis requiem  
Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu  
Qui tollis peccata mundi  
Dona eis requiem, dona eis requiem

Barmhartige Jezus, Barmhartige Jezus,  
Barmhartige Jezus, Barmhartige Jezus,  
Die de zonden der wereld wegneemt  
Geef hen rust, geef hen rust  
Barmhartige Jezus, Barmhartige Jezus,  
Die de zonden der wereld wegneemt  
Geef hen rust, geef hen rust.

Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei  
Qui tollis peccata mundi  
Dona eis requiem, dona eis requiem  
Dona eis requiem  
Sempiternam  
Dona eis requiem  
Sempiternam requiem  
Sempiternam

Lam Gods, Lam Gods, Lam Gods, Lam Gods  
Die de zonden der wereld wegneemt  
Geef hen rust, geef hen rust  
Geef hen rust  
Eeuwig  
Geef hen rust  
Eeuwige rust  
Eeuwig

## **Inleiding op het gedenken**

### **Lied - NLB 598 - Als alles duister is**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,  
that never dies away, that never dies away.  
Within our darkest night, you kindle the fire,  
that never dies away, that never dies away.

## **Gedenken van de overledenen**

De namen van hen die zijn overleden worden genoemd en kaarsen worden ontstoken

## **Schriftlezing - Openbaring 7**

<sup>9</sup>Hierna zag ik: een onafzienbare menigte, niet te tellen, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed, met palmtakken in hun hand. Ze stonden voor de troon en voor het lam. <sup>10</sup>en luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!' <sup>11</sup>Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God <sup>12</sup>met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen aan onze God toe, tot in eeuwigheid.

<sup>13</sup>En één van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' <sup>14</sup>Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. <sup>15</sup>Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. <sup>16</sup>Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. <sup>17</sup>Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

### **Lied - NLB 727 vers 1, 2, 4 en 10 - Voor alle heiligen in de heerlijkheid**

1 Voor alle heiligen in de heerlijkheid  
die U beleden in hun aardse strijd,  
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!  
Halleluja, halleluja!

2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.  
Halleluja, halleluja!

4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,  
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,  
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.  
Halleluja, halleluja!

10 Van alle einders, van de verste kust  
zullen zij vinden vrede, feest en rust,  
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!  
Halleluja, halleluja!

### **Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader**

#### **Collecteaankondiging**

1) Nederlands Bijbelgenootschap, 2) Pastoraat en eredienst, 3) Onderhoud kerken en gebouwen  
Bussen uitgang: Kerk in Actie: Israël, geen kind mag honger lijden

### **Lied - NLB 247: 1, 4 en 5 - Abide with me; fast falls the eventide**

1 Abide with me; fast falls the eventide;  
The darkness deepens; Lord, with me abide;  
When other helpers fail and comforts flee,  
Help of the helpless, oh, abide with me.

4 I fear no foe, with Thee at hand to bless;  
Ills have no weight, and tears no bitterness;  
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?  
I triumph still, if Thou abide with me.

5 Hold Thou Thy cross before my closing eyes;  
Shine through the gloom and point me to the skies;  
Heav'n's morning breaks, and earth's vain shadows flee;  
In life, in death, O Lord, abide with me.

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.  
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?  
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

**Zegen** - Beantwoord met 'Ja, amen, ja, halleluja!'

