



Zondag 23 augustus 2020 – 11^e zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Marien de Jong
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Orgel/piano: Arie Kraaijeveld
Zang: Frank-Jan en Maarten Pronk
Kindernevendienst: Monique Buis
Oppasdienst: Hanny Pronk en Kitty Grootveld

- In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal -

Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via de website en kerkradio. U kunt de dienst ook op een later tijdstip terugzien en beluisteren. Dat laatste is aan te bevelen wanneer rechtstreeks kijken storingen in beeld of geluid oplevert.

Bij de dienst.

In de dienst van vanmorgen pakken we de draad weer op in het boek Handelingen. We lezen hoofdstuk 7: 54—60. Dit gedeelte vormt het slot van een langer gedeelte over Stefanus. Half juli lasen we dat hij één van degenen was die met zes anderen werd aangesteld in de jonge christelijke gemeente om het voedsel goed te verdelen. Niet lang daarna wordt hij opgepakt en verhoord door de hogepriester. Hij verdedigt zich met verve maar haalt zich daarmee de woede van het Sanhedrin op de hals. Die woede loopt uit op de steniging van Stefanus.

In deze dienst vieren we, voor het eerste sinds februari, het heilig avondmaal. Brood en wijn worden gedeeld als teken van Christus' vergevende liefde die tot het uiterste gaat. Vanwege het corona-virus is het belangrijk dat we ook tijdens de avondmaalsviering voldoende afstand tot elkaar bewaren. Houdt daarom goed de looproutes, die geprojecteerd worden, in de gaten en de aanwijzingen van hen die uitnodigen. Op de tafels staat voor ieder apart brood en een glaasje wijn of druivensap klaar. We hopen op een goede dienst in Woord en Sacrament.

Orde van Dienst

Inleidend orgelspel	Verkondiging
Welkom en mededelingen	Lied 377 : 1, 2, 4 en 5
Lied Hh 522 "Huis van God"	Bericht van overlijden
Frank en Maarten	Gebed
Stil gebed, bemoediging en groet	Inleiding op het Heilig Avondmaal
Psalm 103 : 1	Tafelgebed
Genadeverkondiging uit Psalm 103	Geloofsbelijdenis Lied 342 Frank en Maarten
Psalm 103 : 3	Viering van het Avondmaal
Gebed om verlichting met de Heilige Geest	Psalm 103-e Frank en Maarten
Lezing: Handelingen 7 : 54 - 60	Het Onze Vader
Kindermoment	Collectes
De kinderen mogen naar de nevendienst	Lied 634 Frank en Maarten
Psalm 31 : 3 en 4	Zegen

Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw T. Vrolijk-Plugge en naar mevrouw M.H.H. Huisman-Geskus.

Kindernevendienst. Wij vertellen vanmorgen over de belangrijkste regel in de wet: "God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf", uit Mattheüs 22.

Er is ook een zomerversie aangeboden, voor als je (nog) niet naar de kerk kan komen.

Dit is te vinden op de site van Bijbelbasics.

Startzondag. Op zondag 20 september organiseren wij onze jaarlijkse Bethelkerk Startdag. Dit keer uiteraard corona-proof. De startdag staat in het teken van het boek Handelingen. Zoals vanouds is er een mooi binnenprogramma met o.a. Francien en Vera en zijn er leuke, ludieke activiteiten in het buitenprogramma. Voor iedereen wat wils! Na de kerkdienst is er een broodje in de bank, waarna het binnen- of buitenprogramma begint. U/je hoeft niet te koken 's avonds, ook daar wordt voor gezorgd. Komt u/jij ook? Opgeven kan via: aliekool@hotmail.com of via: 06-573.23.157 (Henk Buis).

Terugblik afscheid Nel van Dorp en Anneke van Mansum. Met dankbaarheid kijken we terug op de dienst van 16 augustus waarin ds. Nel van Dorp voorging en waarin van ons beiden afscheid werd genomen. In haar toespraak blikte Lia Knoester terug op het afgelopen jaar en zij liet daarbij enkele prachtige beelden zien. Het raakte ons. Als dank voor onze inzet kregen we het beeldje "de Scheveningse Vissersvrouw". En werden we verrast met bloemen en een fles wijn. Gezien de coronomstandigheden konden we na de dienst helaas niet fysiek afscheid van u nemen. Maar weet dat wij beiden mooie herinneringen hebben aan een goede en fijne tijd in de gemeente van de Bethelkerk. Voor de toekomst wensen wij u allen Gods zegen toe.

Met een hartelijke groet van Nel van Dorp en Anneke van Mansum.

Kerk na de Coronacrisis.

Voor de kerkdiensten kunnen alle gemeenteleden die dat willen zich aanmelden. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van het RIVM (handen wassen, niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand, niet zingen etc.). Aan risicogroepen is het advies gegeven extra voorzichtig te zijn. En natuurlijk: als u gezondheidsklachten hebt, komt u niet naar de kerk.

Naar de kerk: hoe meld ik me aan?

Om de eredienst te kunnen bezoeken moet u zich vooraf aanmelden. Dat doet u bij voorkeur per mail (aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl) of anders telefonisch op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10-12 u. (070-355 72 41) bij de koster, mw. Jolanda de Boer - de Bruin. De kosteres houdt bij wanneer het maximum aantal bezoekers bereikt is. De eerste 65 aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd, het teveel aan aanmeldingen wordt doorgeschoven naar de volgende week. Aanmelden kan alleen voor de dienst van de komende zondag.

Er is ook weer kindernevendienst en kinderoppas, dus ook kinderen kunnen aangemeld worden.

In de kerk: hoe word ik begeleid?

Bij aankomst in de kerk wordt u ontvangen door een zestal coördinatoren (te herkennen aan een paars keycord), die u vragen naar uw gezondheid, u begeleiden bij binnenkomst, u de juiste plaats wijzen en die het naleven van de richtlijnen bewaken. Kerkgangers kunnen geen gebruik maken van de garderobe (dus: jas mee in de bank) en het toilet. Na de dienst is er geen koffiedrinken en vragen we u -onder begeleiding van de coördinatoren- het kerkgebouw direct weer te verlaten.

Kunt u (nog) niet komen? Vier de dienst mee via www.bethelkerkscheveningen.nl of via de kerkradio.

Collectes. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het **Werelddiaconaat** en wel t.b.v. "Bon Repos" het ons wel bekende kindertehuis in Haïti.

De tweede collecte is voor **Pastoraat en Eredienst** en de derde collecte is voor het **Ouderenpastoraat**.

Daarnaast is in de maand augustus de uitgangscollecte (bussen) voor een project van KIA in Israël "Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen".

Nu de collectezakjes niet meer rondgaan wordt er digitaal gecollecteerd. We hebben het geld hard nodig voor het diaconaat, de kerk en andere doeleinden.

Tijdens en na de dienst kan collectegeld kan op drie manieren worden overgemaakt:

- Via de app Kerkgeld (eenmalig downloaden en gegevens invullen)
- Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte.
- Overmaken via bankrekeningnummer NL36RABO037 372 86 70

Ook de giften voor de Zending (bussen bij de uitgang) kunnen via de app/website worden overgemaakt.

Contact. Door corona ligt het bezoekwerk stil. Maar het pastorale team, de diakenen en een aantal vrijwilligers probeert wel telefonisch contact te leggen met gemeenteleden. Wanneer u iets wilt delen of bespreken, neem dan contact op met de predikant, pastoraal werker of via de pastorale telefoon: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.

Dienst Bethelkerk

Zondag 30 augustus om 10.00 uur: ds. Gerco Lock

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen@hotmail.com.



Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk : www.bethelkerkscheveningen.nl
Wijkpredikant: ds. Gerco Lock, Kanaalweg 1c, 2584CC, Scheveningen,
Tel. 070-41.29.706, e-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Kerkelijk werker: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, tel. 010-426.52.88,
e-mail: avmansum@kpnmail.nl.
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl