

## Mededelingen

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

### *Uw aandacht voor een wijziging:*

De dienst aan Zee van zondag 12 april (Pasen) wordt verplaatst naar zondag 26 april, aanvang 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 8 maart 2020.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Koos Staat uit Andijk.

Muzikale medewerking:

Een groot gemengd koor samengesteld uit leden van de diverse Scheveningse koren.

Trompetten en pauken.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

**De commissie Diensten aan Zee is  
afhankelijk van uw financiële bijdrage**

Wilt u s.v.p. het werk 'Diensten aan Zee' steunen, uw gift is van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'. Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!  
Het ANBI-nummer is 823819942.

# Liturgie

van de

## 'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 8 maart 2020 - Aanvang: 19.00 uur.

Predikant: Ds. Johan Visser uit Amsterdam.

Muzikale medewerking:

The Martin Mans-formation.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Wees niet bang'.

## Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

**Zingen:** Psalm 107 : 10, 12 en 13

Laat ons nu voor den Here  
zijn goedertierenheid  
toezingen en vereren  
de God die ons bevrijdt.  
Want wie zijn hulp verlangt,  
Hem aanroept in gebeden,  
verlost Hij uit de angst  
en leidt Hij tot den vrede.

Schepen, omhooggedragen  
op golfslag van de dood,  
zinken terneergeslagen  
weer in de waterschoot.  
Als zo de storm opsteekt,  
hoezeer wordt allerwegen  
gebeden en gesmeekt  
om Gods reddende zegen!

Hun vege levens spaart Hij,  
de golven maakt Hij stil.  
Het stormgeweld bedaart Hij,  
het voegt zich naar zijn wil.  
Scheepsvolk, heradem weer,  
gij kunt aan rust u laven  
en dankt nu God den Heer,  
Hij leidt u naar de haven.

**Welkom**, daarna wensen wij elkaar een gezegende dienst!

**Zingen:** Lied 273 : 1(staande)

Loof God, die zegent al wat leeft,  
der heem'len Heer is Hij,  
die tussen ons zijn woning heeft.  
Die ver is, is nabij.



Tekening bij Marcus 6 : 45-52  
van Gé A.M. Albers

## Slotwoord

### Slotlied: Lied 416 (staande)

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen

**Gemeente:** Ja, amen ja, halleluja!

### Postludium:

Arr.: Harm Hoeve

**Koor:** 'Ik wil wandelen en leven in het licht van God'.

## Bemoediging:

V.: in de naam van God, die naar ons omziet,  
die om ons geeft, die ons liefheeft,  
G.: willen wij hier zingen en luisteren.  
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,  
stil zijn en feest vieren.  
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,  
V.: ons zoeken en ons verlangen gaat uit naar de Ene,  
die liefde is en grond van ons bestaan.

### Zingen: Lied 273 : 2 (staande)

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,  
dat naar de morgen vaart.  
Hij is de hartslag van ons werk,  
Hij houdt het welbewaard.

**Koor:** 'Victory in Jesus' E.M. Bartlett / arr. Mosie Lister  
*Ik hoorde een erg oud verhaal over hoe een Redder zijn leven gaf op  
Golgotha. Refrein: Oh victorie door Jezus, mijn Redder voor altijd.*

## Inleiding op de dienst

**Koor:** 'Ik bid voor jou' Marco den Toom  
*De vrede zal je vinden in Zijn aanwezigheid. Al is de weg soms eenzaam,  
toch ben je nooit alleen. Ik draag je hier doorheen.*

### Schriftlezing: Marcus 6 : 45 t/m 52

**Koor:** 'Benedictus' Karl Jenkins  
*Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer.*

**Zingen:** 'Gij ziet ons vechten met de macht' Mel.: Lied 670

Gij ziet ons vechten met de macht  
van dood en chaos, angst en nacht.  
Gij komt ons reddend tegemoet  
en treedt de golven met uw voet.

Maar wij herkennen niet uw gaan  
en zien U voor een spookbeeld aan,  
want mateloos zijn wij verblind  
in ons gevecht met storm en wind.

Heer, dwing de stormwind weg te gaan  
en raak ons met uw geestkracht aan,  
opdat wij over 't boze tij  
het land zien aan de overzij.

Wij staan geschreven in uw hand,  
U voert ons naar 't Beloofde Land.  
Als kind' ren gaan wij zingend voort.  
De Vader is het die ons hoort.

**Korte meditatie:** “Wees niet bang”.

**Orgel improvisatie,** aansluitend zingen: *'Dit is mijn troost'*

Tekst: Jaap Zijlstra; mel.: Lied 905

Dit is mijn troost, ik ben geborgen  
in God die mijn ontfermer is,  
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,  
mijn moeiten kent hij, mijn gemis.  
Het is zijn wonderlijke trouw  
waar ik met heel mijn hart op bouw.

God heeft tot vreugde ons geschapen  
en niet tot vrees en treurigheid,  
hij zal een nieuwe wereld maken,  
dan is de rampspoed uit de tijd.  
Wie liefdevol de Heer verwacht,  
schenkt hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,  
ik leg mijn kleine mensenhand

omdat ik hunker naar zijn zegen  
in zijn getrouwe vaderhand -  
mijn Vader, hij verlaat mij niet,  
hij is mijn licht, hij is mijn lied.

**Koor:** ‘God and God alone’

Phil Mc. Hugh

*Het is God die alles heeft geschapen.*

*Laat alles wat leeft Hem prijzen. God en God alleen.*

**Gebeden:** Dankgebed - voorbeden - stil gbed -  
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

**Inzameling:** Eerste collecte voor de Kerk;  
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.  
***Laat dit werk door ons allen worden gedragen!***

**Tijdens de kollekte**

luisteren we in stilte naar een improvisatie op orgel en vleugel

**Koor:** ‘Hallelujah!’

Uit de Messiah van G.F. Händel

*Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.*

*De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus  
geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.*

*Koning der koningen en Heere der heren. Halleluja!*



Georg Friedrich Händel