



Mededelingen



Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

U bent hartelijk uitgenodigd voor de eerste 'Dienst aan Zee' in het nieuwe jaar op zondag 12 januari 2020.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Bert Boter uit Voorschoten.

Muzikale medewerking:

Voorschotens Kamerkoor o.l.v. Nico Hovius.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

De beide orgels zullen worden bespeeld door Sander van Marion.

**De commissie Diensten aan Zee is
afhankelijk van uw financiële bijdrage**

Wilt u s.v.p. het werk 'Diensten aan Zee' steunen, uw gift is van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'. Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Tweede Kerstdag, 15.00 uur, geeft Sander van Marion een Kerstconcert bij kaarslicht in de Oude Kerk in Voorburg.

Medewerking verleent Pascal van de Velde, trompet.

Toegangsprijs: € 8,00.



*Wij wensen u
Gezegende Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2020*



Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Juriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 8 december 2019 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Annette Bosma uit Sassenheim.

Muzikale medewerking:

Don Kozakkenensemble o.l.v.

Ludmila Romanova.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Realiteit en droom'.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: ‘Hoopvol gaan wij hier naar binnen’

Mel.: Once in a Royal David’s city

Hoopvol zijn wij hier weer binnen,
komend door de duisternis.
Laten wij dit feest beginnen,
vieren dat er toekomst is.
Onze ogen zijn gericht
op een vonk, een sprankje licht.

Ook toen Jezus werd geboren,
heeft hij hoop en licht gebracht.
Zijn gestalte is een fakkel
die ons bijlicht in de nacht.
Blazen wij die aan, dit uur,
tot een hartverwarmend vuur!

Koor: ‘Tebe Poem’

D. Bortniansky

*O, Heer, geef ons vrede, schenk ons vrede in deze wereld, sta ons bij.
Wij smeken U, hoor ons aan, verhoor ons en sta ons bij,
Heer onze grote God. Heer schenk ons vrede!
Wij prijzen, wij danken U. Wij bidden tot U onze God.*

Welkom, daarna wensen wij elkaar een gezegende dienst!

Zingen: Lied 494 : 1 (staande)

Tekst: Huub Oosterhuis

Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U.
In onze stoutse dromen, was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wil wonen, zo ver weg, zo dichtbij.

Bemoediging:

- V.: in de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier zingen en luisteren.
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren.

Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht.
Gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht.

Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn.
Zoals wij nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja

Koor: ‘Mnoja Iljeta

Traditional

Nog vele jaren in vrede en gezondheid.

Wij groeten elkaar en u bent welkom in de
ontmoetingshal om iets te drinken.



Liturgische tekening bij Jesaja 1 t/m 10
van Gé A.M. Albers

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het 'Onze Vader'

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor de hoge kosten van deze diensten.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte luisteren wij in stilte naar:
Hobo en orgel: Largo en allegro Jean Baptiste Loeillet

Koor: 'Kol Slaven' (hoe roemrijk) D. Bortniansky
*Hoe roemrijk is onze God. Geen taal kan dit uitdrukken.
Verhevem is Hij op Zijn troon in de hemelen.
O, Heer laat onze stemmen in uw uitspansel doordringen.
En laat ons erbarmen opstijgen als morgendauw.
Voor U stellen wij onze harten open; U, Heer prijzen wij in onze zang.*

Slotwoord

Slotlied: 'De dag vanuit uw hand ontvangen' (staande)
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Gezang 393

De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt.
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt.

Het zonlicht heeft ons wel verlaten
maar als ik straks mijn ogen sluit.
Dan blijft Gij door de nacht heen waken
tot weer de dag wordt ingeluid.

Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal andere mensen zeggen
dat Gij het duister overwon.

G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,
V.: ons zoeken en ons verlangen gaat uit naar de Ene,
die liefde is en grond van ons bestaan.

Zingen: Lied 494 : 3 (staande)
Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot,
met uw geluk verweven, zo zijt Gij onze God.

Koor: 'Swajatyl Boze' P. van der Meer
Heilige God, ontferm U over ons.

Inleiding op de dienst

Althobo en orgel: Aria: 'O Heer, die onze Vader zijt'
Bewerking: Sander van Marion

Koor: 'Milost mira' P. Tsajkovski
*Genade van de wereld. Laten wij de Vader aanbidden.
Heilig, heilig, heilig Heer Sabaoth! Hemel en aarde zijn Uw glorie.
Hosanna in de hoogste. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Amen.*

Gebed met de woorden 'Wij komen biddend voor U staan'
Tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Psalm 134 (staande)
Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat.
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat. Amen.

Altblokfluit en orgel: ‘Siciliano en allegro G.F. Händel

Schriftlezing: Jesaja 11 : 1 t/m 10

Zingen: ‘Zal er ooit een blijvend heden’
Tekst: Henk Jongerius / Melodie: Lied 801

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Hobosolo: Air, uit de derde suite

Joh. Seb. Bach

Korte meditatie: “Realiteit en droom”.

Orgelimprovisatie aansluitend zingen: Lied 871

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Koor: ‘Slava V Vysjnich Bogoe’

A. Kosolapov

*Geprezen zij de Heer op aarde,
vandaag zullen wij weer moed vatten.
Vandaag prijzen wij de moeder met
het kind dat net geboren is.
Geprezen zij de hoge Heer op aarde.*