

## Mededelingen

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

### *Uw aandacht voor twee wijzigingen:*

1. In verband met de city-pier-cityloop is de aanvang van de dienst van 8 maart verplaatst naar 19.00 uur!
2. De dienst aan Zee van zondag 12 april (Pasen) wordt verplaatst naar zondag 26 april, aanvang 17.00 uur. Medewerking verlenen dan leden van de verschillende Scheveningse koren!

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 10 november 2019.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Ruud Stiemer uit s'-Hertogenbosch.

Muzikale medewerking:

Concertchoir van de Amerikaanse Kerk

o.l.v. John Bakker.

Begeleiding: Gijsbert Kok.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

**De commissie Diensten aan Zee is  
afhankelijk van uw financiële bijdrage**

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'. Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

# Liturgie

van de

## 'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 13 oktober 2019 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Koos Staat uit Andijk.

Muzikale medewerking:

Christelijk Mannenkoor "Prins Alexander"

o.l.v. Arjan Breukhoven.

Sopraan: Wendy Roobol.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Alle hens aan dek!'

## Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

### Zingen: Psalm 107 : 10, 12 en 13

Laat ons nu voor den Here  
zijn goedertierenheid  
toezingen en vereren  
de God die ons bevrijdt.  
Want wie zijn hulp verlangt,  
Hem aanroept in gebeden,  
verlost Hij uit de angst  
en leidt Hij tot den vrede.

Schepen, omhooggedragen  
op golfslag van de dood,  
zinken terneergeslagen  
weer in de waterschoot.  
Als zo de storm opsteekt,  
hoezeer wordt allerwegen  
gebeden en gesmeekt  
om Gods reddende zegen!

Hun vege levens spaart Hij,  
de golven maakt Hij stil.  
Het stormgeweld bedaart Hij,  
het voegt zich naar zijn wil.  
Scheepsvolk, heradem weer,  
gij kunt aan rust u laven  
en dankt nu God den Heer,  
Hij leidt u naar de haven.

**Welkom**, daarna wensen wij elkaar een gezegende dienst!

### Zingen: Lied 273 : 1(staande)

Loof God, die zegent al wat leeft,  
der heem'len Heer is Hij,  
die tussen ons zijn woning heeft.  
Die ver is, is nabij.

Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid, ongemeten,  
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten,  
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat ons een God wil heten.

## Zegen

**Gemeente:** Ja, amen ja, halleluja

**Postludium;** soliste, koor, orgel en vleugel

### 'You raise me up'

Rolf Lovland

Als ik bedroefd ben, of soms wat zwaarmoedig.  
Als zorg mij drukt; mijn hart in mij verstomt.  
Dan wordt ik stil en wacht ik in de stilte.  
Tot U een poosje bij mij zitten komt.

U richt mij op: 'k kan bergen weer verzetten.  
U richt mij op: 'k kan woeste zeeën aan.  
Ik ben heel sterk, gedragen op Uw schouders.  
U doet mij ver boven mijzelf uit gaan.

Wij groeten elkaar en u bent welkom in de  
ontmoetingshal om iets te drinken.



Afbeelding bij  
Lucas 8

**Gebeden:** Dankgebed - voorbeden - stil gbed -  
gezamenlijk het 'Onze Vader'

**Inzaming:** Eerste collecte voor de Kerk;  
tweede collecte voor het werk 'Diensten aan Zee'.  
*Laat dit werk door ons allen worden gedragen!*

**Tijdens de kollekte** luisteren wij in stilte naar:  
'Over the Rainbow' van Harold Arlen  
*"De regenboog, een teken van hoop!"*

**Soliste en koor:** 'Sanctus' Ch. Gounod/Bew.: Sander van Marion  
*Heilig, heilig, heilig zijt Gij o Heer*  
*Heilig, heilig zijt Gij, God almachtig.*  
*Gans de hemel en aarde loven U, o Heer.*  
*Heilig, heilig zijt Gij, God almachtig.*  
*Gezegend, gezegend zijt Gij in eeuwigheid.*

### Slotwoord

**Zingen:** 'Een lied van verwondering' (staande)  
Tekst: A.C. Bronswijk; mel.: Lied 302

Wij leven van verwondering  
en uit een diep vermoeden,  
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden,  
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden,  
dat ondanks vóór- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God deelt in ons heden.

### Bemoediging:

V.: in de naam van God, die naar ons omziet,  
die om ons geeft, die ons liefheeft,  
G.: willen wij hier zingen en luisteren.  
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,  
stil zijn en feest vieren.  
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,  
V.: ons zoeken en ons verlangen gaat uit naar de Ene,  
die liefde is en grond van ons bestaan.

**Zingen:** Lied 273 : 2 (staande)  
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,  
dat naar de morgen vaart.  
Hij is de hartslag van ons werk,  
Hij houdt het welbewaard.

**Koor:** 'I have a dream' Mary Donnelly  
*Ik heb een droom voor de hele mensheid, dat we waarheid mogen  
kennen en waardigheid. Dat vrede op aarde werkelijkheid zal worden  
en dat we op een dag arm in arm en hand in hand zullen staan.*

### Inleiding op de dienst

**Soliste en koor:** 'Amazing Grace' John Newton  
Arr.: Arjan Breukhoven  
*Wat een ongelooflijke genade die mij redde! Eens was ik verloren,  
maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik.*

**Gebed** met de woorden 'Wij komen biddend voor U staan'  
Tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Psalm 134 (staande)

Wij komen biddend voor U staan  
en roepen U eerbiedig aan,  
o God die leven zijt en licht  
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,  
uw goedheid is van eeuwigheid,

wees ons op aarde zeer nabij,  
in uw ontferming schuilen wij.

Heilige Geest, wees zelf het lied  
dat troost geeft in ons zielsverdriet,  
o licht dat in uw hoge staat  
de wereld ver te boven gaat. Amen.

**Koor:** ‘Heb Lief’

Amanda Mc. Broom  
Arr.: Arjan Breukhoven

In de chaos van het leven, vol angst, pijn en verdriet,  
kan een mens zich eenzaam voelen en niemand die mij ziet.  
Geef mij mensen op mijn wegen, die moeiten ook verstaan.  
Dan is luist’ren medeleven, en leer ons samen gaan.

Buig niet voor de boze machten, vergeldt geen kwaad met kwaad.  
Dus verzet je tegen onrecht, sta op, tegen de haat!  
Leef in liefde, deel in vrijheid, de vrede begint klein.  
Maak de aarde zo wat mooier en weet: je mag er zijn!

Zoek naar kracht en vindt die naaste, draag ook een steentje bij.  
Zo verrijk je ook jouw leven, en wordt jij zelf ook blij.  
Maak van vuisten open handen. Wees moedig, deel en geef.  
Ga op pad en zoek de ander, heb lief, vertrouw en leef!

Tekst: Annelies Breukhoven

**Schriftlezing:** Lucas 8 : 22 t/m 25

**Zingen:** “Mensen allemaal aan boord!”

Melodie: Psalm 136

Mensen, allemaal aan boord! Veilig vaart het scheepje voort,  
zeilt het aan de kust voorbij langzaam naar de overzij.

Tot een ruwe storm opsteekt: wolken, water, ieder schreeuwt,  
golven, golven af en aan - Meester, help ons, wij vergaan!

Hoor, wie is het die daar groet? Wees niet bang, houd goede moed!  
Jezus komt! Als Hij het wil worden wind en water stil.

Heiland op de hoge zee, vaar door nacht en ontij mee:  
als een haven wenkt uw woord - Christus, kom bij ons aan boord!

**Korte meditatie:** “Alle hens aan dek!”

**Improvisatie**

aansluitend zingen: *‘Een schip, we noemen het de kerk’*

Melodie: ‘God roept ons allen tot de daad!’

Tekstbewerling: Hanneke van Koetsveld

Een schip, we noemen het de kerk,  
koerst varend door de tijd.  
Het doel dat het de richting wijst  
dat is Gods eeuwigheid.  
Het schip vaart door de storm bedreigd  
in nood, angst en gevaar.  
Door strijd en zegen voortgestuwd,  
zo vaart het jaar na jaar.

En steeds weer vragen wij ons af,  
zal ‘t schip dit wel doorstaan?  
Bereikt het wel het grote doel,  
of zal het ten onder gaan?  
Maar wie onzekerheden schuwt,  
wie het met God niet waagt,  
die zal het wonder ook ontgaan,  
dat toch de zee hem draagt.

Op ‘t schip, we noemen het de kerk,  
moet een bemanning zijn.  
Want anders zijn wij op de zee  
zo eenzaam en zo klein.  
Wat de bemanning op het schip  
door de gevaren leidt  
in hoop, geloof en onbevreesd,  
Is Gods aanwezigheid.

**Koor:** ‘De hemelen roemen’

Joseph Haydn

Bewerking: Harm Hoeve

*De hemelen roemen de grootheid van Gods kracht, het hele  
firmament bewijst Zijn eer en macht. De schepping spreekt haar  
eigen taal. Zichtbaar, zonder woorden, spreekt zij wijd en zijd.  
Juichend, juichend, juichend van Gods majesteit. Zijn grote majesteit.*