

Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 13 oktober 2019.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Koos Staat uit Andijk.

Muzikale medewerking:

Christelijk Mannenkoor Prins Alexander, Rotterdam

o.l.v. Arjan Breukhoven.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

Let op: verandering van banknummer

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 8 september 2019 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Corine Beeuwkes-van Ede, Helmond.

Muzikale medewerking:

Koor: 'The New Choral Singers',

o.l.v. Freek Elbers.

Vleugel: Peter Bontje.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Ik ben niks!'

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: 'Waar mensen vrienden zijn in God'

Mel.: Lied 753 / Tekst: A.C. Bronswijk

Waar mensen vrienden zijn in God,
waar leven wordt gedeeld,
waar grenzen opgebroken zijn,
daar wordt een mens geheeld.

Waar U bij ons uw intocht houdt,
waar licht is, nieuwe groei,
waar de lentemorgen zich ontvouwt,
daar komt een mens tot bloei.

Waar niemand vreemd of vijand is,
waar vrede ieder bindt,
waar het recht de laatste woorden spreekt,
daar wordt de mens Gods kind.

Koor: 'For the beauty of the earth'

Philip Stopford

Voor de schoonheid van de aarde, voor de glorie van 't heelal, voor de liefde, grootste waarde in ons leven overal. Voor de schoonheid die we roemen, ieder uur van dag en nacht, berg en dal, bomen en bloemen, zon en maan en sterrenpracht. Heer van al wat ons geschiedt, voor U zingen wij dit lied.

Woorden van welkom

Zingen: Lied 275 : 1 en 3 (staande)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Zegen

Gemeente: Ja amen ja, halleluja.

Postludium: Koor, orgel en vleugel:

'Blessed be the God and Father' Samuel Wesley

*Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden, door de opstanding van Jezus Christus, waardoor wij leven in hoop.
(1 Petrus 1 : 3).*



Tijdens de kollekte

luisteren we in stilte naar improvisatie op vleugel en orgel:
'You raise me up' van Rolf Lovland.

Koor: 'Jubilate' Charles Stanford
Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot Hem met jubelzang. Erken het: de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng Hem hulde, prijs zijn naam: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

Slotwoord

Slotlied: 'Ga maar gerust' (staande) Sytze de Vries
Melodie: "Finlandia" van Johan Sibelius / Be still my soul

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diept in de ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in de droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
In ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Bemoediging:

V.: in de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier zingen en luisteren.
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren.
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,
V.: ons zoeken en ons verlangen gaat uit naar de Ene,
die liefde is en grond van ons bestaan.

Zingen: Lied 275 : 4 en 5 (staande)

Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Bijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Koor: 'O for the wings of a dove' Felix Mendelssohn
Had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken en haastig beschutting zoeken.

Gebed met de woorden 'Wij komen biddend voor U staan'

Tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Psalm 134 (staande)

Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat. Amen.

Koor: 'Ubi Caritas' Ola Gjeilo
*Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Christus' liefde heeft
ons tot eenheid gebracht. Laat ons juichen en blij zijn in Hem.*

Inleiding op de dienst

Schriftlezing: Genesis 32 : 1 t/m 20

Muziek: 'Jij mens' van Louise Korthals

Korte meditatie: 'Ik ben niks'

Orgel improvisatie, aansluitend zingen:
'Lied van het lijf geschreven'

Pete Pronk / Melodie van lied 801

Allen:
Zijn er vingers die mij wijzen
wegen die begaanbaar zijn,
plekken waar je kunt gaan schuilen,
mensen die betrouwbaar zijn.

Zijn er oren die mij horen
en mijn wanhoopskreet verstaan,
die door luisteren doen geloven
dat ik ooit weer op kan staan.

Dames:
Zijn er ogen die mij zeggen
dat jij van mij houdt, misschien,
lichtjes die ik kan vertrouwen,
mij soms zelfs naar God doen zien.

Allen:
Zijn er schouders die mij steunen
als de pijn van binnen vreet,
als ik vecht om niet te breken,
als ik mij geen raad meer weet.

Heren:
Zijn er lippen die mij duiden,
laten proeven van de taal;
grote woorden die doen leven
daden uit een oud verhaal.

Allen:
Zijn er handen die mij leren
om met ander-mens te gaan
om te geven in mijn leven,
zo met hen voor God te staan.

Zijn er voeten die mij dragen
die mij schragen door de nacht,
mij doen dansen in de morgen
waar de nieuwe mens mij wacht.

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezaamenlijk het 'Onze Vader'

Koor: 'Be thou my vision' Bob Chilcott
*Wees Gij mijn uitzicht, o Heer, Gij alleen; zinloos is 't leven, dat leidt
langs U heen; wees Gij mijn overdenking, bij dag en bij nacht, wakend
of slapend, wees Gij mij een wacht.*

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk 'Diensten aan Zee'.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!