

## Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 14 april 2019, aanvang 17.00 uur. Uitgevoerd worden delen uit de Mattheus Passion van Bach's beroemde tijdgenoot Georg Ph. Telemann. Een bijzondere muzikale belevenis. Welkom!

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren.

Muzikale medewerking:

C.O.V. 'Cantate Deo' uit Zoetermeer  
o.l.v. Marco Kalkman.

Sopraan: Marjolein Kolkert.

Vleugel: Peter Bontje.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

### Let op: verandering van banknummer

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'. Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

# Liturgie

van de

## 'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 10 maart 2019 - Aanvang: 19.00 uur.

Predikant: Ds. Erick Versloot uit Mijdrecht.

Muzikale medewerking:

De Martin Mans-formatie.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Kijk naar de vogels...'

## Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

**Zingen:** ‘Komt, laat ons vrolijk zingen’

Tekst: H. Romer / mel.: traditional

Komt, laat ons vrolijk zingen  
tot God die alles schiep.

Die bloemen, vissen, vogels  
uit niets tot leven riep;  
met nevels als een sluier  
de groene aarde tooit,  
zijn dauw als vreugde parels  
over de velden strooit.

Die heuvels schiep en dalen,  
waar Hij de aard’ betrad,  
die zon en maan en sterren  
tot licht gaf op ons pad.  
Looft Hem dan die de mensen  
tot vreugd’ geschapen heeft,  
en die ons onze schulden  
om Jezus’ wil vergeeft.

## Welkom

## We wensen elkaar een gezegende dienst

**Zingen:** Lied 868 : 1 (staande)

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

**Groet:**

V.: De Heer zij met u,  
G.: Ook met u zij de Heer.

Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog!  
Heer, Gij zijt ons hoogst verlangen,  
doof niet voor Uw licht ons oog

## Zegen

**Gemeente:** Ja, amen ja, halleluja!

**Postludium:** Koor, orgel en vleugel: ‘I’m feeling fine’

Mosie Lister / arr.: Jacob Harisson

*(Toen ik vanmorgen wakker werd voelde ik mij goed,  
ik werd wakker met de Hemel in mijn gedachten.  
Ik werd wakker met vreugde in mijn ziel,  
want ik wist dat mijn Heer bij mij was.  
En nu voel ik me machtig goed).*



Tekening bij Mattheus 6  
Uit Bijbelse illustraties  
van Gé A.M. Albers

**Gebeden:** Dankgebed - voorbeden - stil gbed -  
gezamenlijk het 'Onze Vader'

**Inzameling:** Eerste collecte voor de Kerk;  
tweede collecte voor het werk 'Diensten aan Zee'.  
*Laat dit werk door ons allen worden gedragen!*

**Tijdens de kollekte** luisteren we naar een improvisatie

**Koor:** 'Halleluja koor uit 'The Messiah' 'Georg Fr. Händel

### Slotwoord

**Slotlied:** 'Vreugde, vreugde, louter vreugde!' (staande)

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper die 't heelal verheugde,  
bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in t' duister,  
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen  
klinkt een loflied U gewijd.  
Sterren, eng'len, allen eren  
U, de Heer der heerlijkheid.  
Velden, wouden, beken, bergen,  
stromen, zeeën, alles juicht,  
vogeld, bloemen en fonteinen,  
't werk dat van uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van Uw pracht,  
daarmee wilt Gij mensen beuren:  
uit hun zorgen, uit hun nacht.

### Bemoediging:

V.: in de naam van God, die naar ons omziet,  
die om ons geeft, die ons liefheeft,  
G.: willen wij hier zingen en luisteren.  
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,  
stil zijn en feest vieren.  
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,  
V.: Genade en vrede van God, onze bondgenoot,  
van Zijn Zoon, onze broeder, van de opgestane  
Heer, van Zijn geest, die ons samenbrengt.

**Zingen:** Lied 868 : 2 (staande)

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

**Koor:** 'I'll wish I had given Him more' G.R. Adkins  
(*Ik zal wensen dat ik meer, zoveel meer, ontelbare schatten  
had gegeven voor Hem die ik aanbid*).

### Inleiding op het thema

**Orgel en vleugel:** 'Allegro' uit orgelconcert George Fr. Händel  
*"De koekoek en de nachtegaal"*.

**Zingen:** 'God dank! Er is een koning'.

Tekst Johann Crüger / Mel.: N.L.B. 438

God dank! Er is een koning  
die zorgt voor al wat leeft,  
die zwaluwen een woning,  
de vogels voedsel geeft;  
die als de sneeuw weer smelt,  
doet groeien, doet ontluiken,  
doet bloeien: bomen, struiken,  
de bloemen op het veld.

Wij willen vrolijk zingen  
een lied, een nieuw gezang  
om al wat wij ontvingen  
ons hele leven lang!  
God zorgt voor goede vrucht:  
wij weten van geen zaaien,  
wij eten zonder maaien  
als vogels in de lucht!

**Koor:** ‘Amazing grace’ Arr.: Jos Mans / traditional  
(*Geweldige genade. De Heer heeft me veel goeds beloofd.  
Zijn woord versterkt mijn hoop; Hij zal mijn schild en  
bescherming zijn, zo lang als het leven duurt.*)

**Schriftlezing:** Mattheus 6 : 24 t/m 26

**Koor:** ‘Sanctus’ Th. Verhey  
(*Heilig is de Heer, hemel en aard zijn van uw heiligheid vol.*)

**Zingen:** Lied 981 : 1, 2 en 3  
Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.

**Korte meditatie:** “Kijk naar de vogels...”.

**Orgel improvisatie,** aansluitend zingen:  
“Bijna lente...”.

Tekst Jaap Zijlstra / mel. Ps. 100

De lente maakt de stemmen los  
in dorp en stad, in park en bos,  
elk vogeltje in Gods natuur  
zingt blij zijn eigen partituur.

Dames:  
De merel in z’n zwarte pak  
fluit een cantate op het dak,  
in ’t laaghout voert met fijn geluid  
de tjiptjaf zijn muziekje uit.

Heren:  
De geestdrift van de nachtegaal  
maakt van de nacht een kathedraal,  
zijn lied verleent de duisternis  
een glans die van de hemel is.

Allen:  
Nog eer het morgenlicht ontwaakt,  
de einder voor ons zichtbaar maakt,  
is reeds het vogelkoor op dreef  
en zingt de zon over de schreef.

Dat is geloof, al zien we niet,  
we zingen in de nacht ons lied,  
een glans ligt over het bestaan,  
de dag van onze Heer komt aan!

**Koor:** ‘God and God alone’ Phil Mc. Hugh  
(*Het is God die alles heeft geschapen.  
Laat alles wat leeft Hem prijzen. God en God alleen.*)