

## Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 10 maart 2019.

De Dienst aan Zee begint, in verband met de City-Pier-Cityloop, om **19.00 uur** en dus **niet** om **17.00 uur**.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. E. Versloot uit Mijdrecht.

Muzikale medewerking:

Martin Mans formatie.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

Op zondag 14 april (Palmzondag) worden in de Dienst aan Zee delen van de Mattheus Passion van Bachs beroemde tijdgenoot Georg Ph. Telemann uitgevoerd. Van harte welkom!

### Let op: verandering van banknummer

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer **NL36 RABO 0373 728 670** t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'. Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

# Liturgie

van de

## 'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 10 februari 2019 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Koos Staat uit Andijk..

Muzikale medewerking:

Koor: Zoetermeers mannenkoor,

o.l.v. Steven van Wieren.

Vleugel: Peter Bontje.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Vreugde vuur!'

## Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

**Zingen:** 'De vreugde voert ons naar dit huis'

Tekst: Sytze de Vries / Mel.: Lied 969

De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't Woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn Naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw Naam, die mt ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.

## Welkom

## We wensen elkaar een gezegende dienst

**Zingen:** 'O Geest, o vreugde vuur' (staande)

Tekst: Sytze de Vries  
Melodie: Gelukkig is het land

O Geest, o vreugde vuur  
dat uit de hemel viel,  
een stormvlaag door het hart,  
een branding in de ziel,  
breek uit in nieuwe gloed  
en steek de tongen aan,  
een lofstem eensgezind,  
een lied niet te weerstaan.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat

## Zegen

**Gemeente:** Ja, amen ja, halleluja!

**Postludium:** Koor, orgel en vleugel: 'Jacobs Ladder' Spiritual  
Arr.: Sander van Marion

*(Wij beklimmen Jacob's ladder, strijders vor de Heer  
Als je van Hem houdt, waarom zou je Hem niet dienen.  
Bid, werk, zing zijn glorie!)*



Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog!  
Heer, Gij zijt ons hoogst verlangen,  
doof niet voor Uw licht ons oog.

**Koor:** ‘Sunset Poem’ Arthur Troyte  
*(Elke ochtend als ik wakker word, bid ik Heer, of U ons in Uw  
liefdevolle oog wilt houden. En elke avond bij zonsondergang,  
vraag ik zegen voor de nacht. Vaarwel zon, maar niet voorgoed!).*

**Gebeden:** Dankgebed - voorbeden - stil gbed -  
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

**Inzameling:** Eerste collecte voor de Kerk;  
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.  
*Laat dit werk door ons allen worden gedragen!*

**Tijdens de kollekte** luisteren we naar vleugel en koororgel:  
‘Rondo alla Turca’ Wolfgang Amadeus Mozart  
Arr.: Peter Bontje

**Koor:** ‘Sanctus’ Charles Gounod  
arr.: Sander van Marion  
*(Heilig, heilig, heilig de Heer de God der hemelse machten.  
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren!).*

### Slotwoord

**Slotlied:** ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ (staande) Lied 905

Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Getroost te zijn, verrukt  
van lichtval en van wind,  
de vreugde in dit uur,  
verwonderd als een kind;  
hoe hartverwarmend is  
de lofzang in uw huis,  
o God, o goede Geest,  
uw liefde brengt ons thuis.

### Groet:

V.: De Heer zij met u,  
G.: Ook met u zij de Heer.

### Bemoediging:

V.: in de naam van God, die naar ons omziet,  
die om ons geeft, die ons liefheeft,  
G.: willen wij hier zingen en luisteren.  
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,  
stil zijn en feest vieren.  
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben,  
V.: Genade en vrede van God, onze bondgenoot,  
van Zijn Zoon, onze broeder, van de opgestane  
Heer, van Zijn geest, die ons samenbrengt.

**Zingen:** ‘O Geest, o vreugde vuur’ (staande)

Melodie: Gelukkig is het land

Er klinkt een erewoord,  
een klaar getuigenis.  
U scheidt een nieuwe eeuw,  
een rijk dat vrede is,  
hoezeer zal alle haat  
geveld zijn en verdaan,  
de liefde zegeviert,  
o Geestdrift, vuur ons aan.

**Koor:** ‘How great Thou art’ Zweedse melodie  
(*O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel,  
Mijn Herder God, tot U: hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt*).

### Inleiding op het thema

**Zingen:** ‘Geprezen zij God!’ Lied 150a  
Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Laat alleswat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

**Koor:** ‘I hear Thy welcome voice’ John Tudor Davies  
(*Ik hoor Uw stem, die mij roept, God, tot U.  
Heer, ik kom tot !*).

**Schriftlezing:** Nehemia 8 : 1 t/m 3 en 8 t/m 10

**Koororgel en vleugel:** “The windmills of your minds”.  
Michel Legrand (1932 - 2019)

**Zingen:** ‘Wij komen hier ter ere van uw Naam’  
Tekst: Hanna Lam / Melodie: Lied 274  
Wij komen hier tere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

Ontferm u God, kyrië eleïson,  
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

**Korte meditatie:** ‘Vreugde vuur’.

**Orgel improvisatie,** aansluitend zingen:  
“Vreugde, vreugde, louter vreugde”.  
Thema: Ludwig van Beethoven

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper die ’t heelal verheugde,  
bron van eeuw’ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in t’ duister,  
vindt het licht bij U alleen.

In de harmonie der sferen  
klinkt een loflied U gewijd.  
Sterren, eng’len, allen eren  
U, de Heer der heerlijkheid.  
Velden, wouden, beken, bergen,  
stromen, zeeën, alles juicht,  
vogeld, bloemen en fonteinen,  
’t werk dat van uw vreugd getuigt.

Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van Uw pracht,  
daarmee wilt Gij mensen beuren:  
uit hun zorgen, uit hun nacht.