



Mededelingen



Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

U bent hartelijk uitgenodigd voor de eerste 'Dienst aan Zee' in het nieuwe jaar op zondag 13 januari 2019.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Aart Mak van Radio Bloemendaal.

Muzikale medewerking:

Koor: 'Trumpets of the Lord',

o.l.v. Rob van dijk.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

De beide orgels zullen worden bespeeld door Sander van Marion.

Let op!

Bankrekeningnummer is veranderd: **NL36 RABO 0373 728 670**

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw feestelijke gift van harte welkom op bovenvermeld nieuwe gironummer t.n.v. Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Op zaterdagmiddag 12 januari geeft Sander van Marion een Nieuwjaarsconcert in de St. Laurenskerk te Rotterdam.

Aanvang: 15.00 uur. Toegang, zie: www.laurenskerk.ntk.nl



*Wij wensen u
Gezegende Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2019*



Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 9 december 2018 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Hans van Ark, Wapenveld.

Muzikale medewerking:

Rijnstreekkoor o.l.v. Jan Verhoef.

Anke Bottema, harp.

Marcel van Duijvenvoorde,

vleugel en koororgel.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: "t Is een wonder boven wonder".

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: ‘Hoopvol gaan wij hier naar binnen’

Mel.: Once in a Royal David’s city

Hoopvol gaan wij hier naar binnen,
komend door de duisternis.
Laten wij dit feest beginnen,
vieren dat er toekomst is.
Onze ogen zijn gericht
op een vonk, een sprankje licht.

Koning David was een lichtpunt
in het donker van een tijd
die verscheurd werd, als de onze,
door geweld, bedrog en nijd.
Een eenvoudig herderskind
dat een nieuw verhaal begint.

Ook toen Jezus werd geboren,
heeft hij hoop en licht gebracht.
Zijn gestalte is een fakkel
die ons bijlicht in de nacht.
Blazen wij die aan, dit uur,
tot een hartverwarmend vuur!

Welkom

Wij wensen elkaar een gezegende dienst!

Zingen: ‘Een lied van verwondering’ (staande)

Tekst: A.C. Bronswijk; mel.: Lied 302

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Slotlied: Lied 487

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Dames:

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.

Heren:

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.

Allen:

Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Allen:

Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!

Postludium: Koor, vleugel en orgel: ‘In His love’

Mark Patterson

*Christus is gekomen om onze Herder te zijn.
Hij leidt ons door de nacht en is ons licht.*

ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstiten, wordt veracht.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Harp en orgel kerstlied: 'Son of Mary'

John W. Peterson / Arr.: Sander van Marion

Dienst der Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het 'Onze Vader'

Inzaming: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk 'Diensten aan Zee'.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte

luisteren we naar: 'For unto us a child is born'
uit de 'Messiah' van Georg Friedrich Händel

Koor: 'No need to fear' Graham Kendrick / Arr.: Tom Fetke
Wees niet bang, vertrouw op God.

Slotwoord

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Groet:

V.: De Heer zij met u;
G.: Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:

V.: In de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier luisteren en zingen,
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren,
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.
V.: Genade en vrede van God, onze schepper,
en Jezus en zo onze Vader.
En van de Geest die ons nieuw wil maken. Amen.

Zingen: 'Een lied van verwondering'

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken boventuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat ons een God wil heten.

Harp solo: 'Etude de concert'

Felix Godefroid

Inleiding op de dienst

Harp en orgel: ‘Cantilene pastorale’

Alex Guilmant

Gebed met de woorden ‘*Wij komen biddend voor U staan*’

Tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Psalm 134 (staande)

Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat. Amen.

Koor: ‘The prayer, Lead us Lord’

Arr.: Tom Fetke

Leidt ons Heer. Leidt ons in Uw gerechtigheid.

Geef ons duidelijkheid over de weg die wij moeten gaan.

Eerste Bijbellezing: Zacharia 8 vers 4 t/m 8

Harp en orgel: Thema uit cantate 147

J.S. Bach

aansluitend koor: ‘More holiness’

Philip Paul Bliss

Meer geloof in mijn Redder,
meer geloof in Zijn zorg,
meer vreugde in Zijn dienst.

Tweede Schriftlezing: Openbaringen 21 vers 1 t/m 5

Zingen: ‘De eerste dingen gaan voorbij’

Tekst: Hans Bouma; melodie: N.L.B. 969

De eerste dingen gaan voorbij,
geen honger meer geen dorst,
geen ziekte, pijn, geen eenzaamheid,
geen dood zal er meer zijn.

Dames:

De eerste dingen gaan voorbij,
geen onrecht meer geen haat,
geen oorlog geen verdrukking meer,
geen zonde zal er zijn.

Heren:

De eerste dingen gaan voorbij,
geen vuil geen dode lucht,
geen boom die lijdt, geen dier dat vlucht,
geen chaos zal er zijn.

Allen:

De eerste dingen gaan voorbij,
de nieuwe schepping komt,
Jeruzalem, de stad van God,
zal bij de mensen zijn.

Korte meditatie: ‘t Is een wonder boven wonder’

Orgel improvisatie; aansluitend zingen:

‘Komt, verwondert u hier mensen’

N.L.B. 478

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,