

Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' na de vakantie, die gehouden wordt op zondag 14 oktober 2018.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren.

Muzikale medewerking:

Koor van de H. Antonius Abt

o.l.v. Patrick Hopper.

Orgels: Sander van Marion.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer NL55 FVLB 0225382601 t.n.v Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 9 september 2018 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht.

Muzikale medewerking:

Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Nooit te oud om nieuw te worden'.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: Psalm 150

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cymbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Koor: *'Wjelietsajem tja'*. Intredezing/processie Traditional
Hoog prijzen wij U, schepper van alle leven.
Omwille van ons bent U mens onder de mensen geworden.
Heel de aarde zingt zijn naam, geef glorie aan zijn roem.

Woorden van welkom

Wij wensen elkaar een gezegende dienst!

Zingen: Lied 287 : 1. (staande)

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden;
Bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

40 jaar



De Dienst aan Zee van zondag 11 november a.s. heeft een bijzonder karakter, dan vieren wij 40 jaar 'Diensten aan Zee'.
Na afloop van de dienst is er een hapje en een drankje.
Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn, van harte welkom!

Verjaardagsconcert Sander 80



Zaterdagmiddag 29 september om 15.00 uur geeft Sander van Marion in de Bethelkerk een feestelijk verjaardagsconcert.
U wordt hier voor van harte uitgenodigd.
Na afloop van de dienst is er een hapje en een drankje.
U kunt zich aanmelden op de lijsten bij de bar of via de mail:
verjaardagsconcertsander80@gmail.com

Slotlied: Lied 103c : 1 en 2

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja

Postludium: Koor - toegift: Russische traditional



Groet:

V.: De Heer zij met u;
G.: Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:

V.: In de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier luisteren en zingen,
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren,
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.
V.: Genade en vrede van God, onze Schepper,
van Jezus en zo onze Vader.
En van de Geest die ons nieuw wil maken. Amen.

Zingen: Lied 287 : 2

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest
is het feest!

Koor: 'Blagoslovie'. K. Styetsenko
*Verheerlijk mijn ziel. Gezegend zijt Gij, mijn God, hoog
verheven. Hoe groots zijn Uw werken, Gij hebt ze met alle
wijsheid geschapen. Eer aan de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.*

**Inleiding op de dienst: *we laten muzikaal van ons horen:
de bazuin klinkt.***

Zingen: Lied 769 : 1

Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,

ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Koor: ‘Nynje otpoesjajesie’. P.Tsjesnokov
*Woorden van Simeon uit Lucas 2 : 29:
Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt
voor het oog van alle volkeren. Een licht tot verlichting van
de heidenen en tot luister van Israël, Uw volk.*

Schriftlezing: Psalm 150

Koor: ‘Milost Mira’. M. Winogradov
*Het is waardig en juist de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest te vereren. Heilig, Heilig, Heilig is de Heer, vervul de
hemel en aarde met Uw roem. Hosanna in den Hoge,
gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, Amen.*

Zingen: Lied 150a : 1 en 4
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Korte verdenking: ‘Nooit te oud om nieuw te worden’.

Orgel improvisatie; aansluitend zingen: Lied 868
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Koor: ‘Vse Upovanije’. Traditional
*Al mijn hoop leg ik neer bij U.
Red mij door Uw bescherming.*

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte
luisteren we naar een improvisatie op orgel en vleugel.

Koor: ‘Uslysi Gospodi’. D. Bortnyanski
*Psalm 102: O Heer, hoor mijn gebed. Laat mijn geroep tot
U komen. Verberg Uw aangezicht niet voor mij.*

Slotwoord