

Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 8 april 2018.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Koos Staat, Andijk.

Muzikale medewerking:

'Rijnstreekkoor' o.l.v. Jan Verhoef.

Orgels: Sander van Marion.

Vleugel: Peter Bontje.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer NL55 FVLB 0225382601 t.n.v Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 11 maart 2018 - Aanvang: 19.00 uur.

Predikant: Ds. E. Versloot, Mijdrecht.

Muzikale medewerking:

Christelijk Residentie Mannenkoor

o.l.v. Aldert Fuldner.

Vleugel: Aarnoud de Groen.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Kijk uit. Inzien, omzien, uitzien'.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: Uit honderd huizen

Melodie: Psalm 118

Uit honderd huizen hier gekomen,
uit eigen zorgen opgestaan,
is ieder met zijn eigen dromen
tot hier zijn eigen weg gegaan.
Hier hopen wij elkaar te vinden,
hier tellen de verschillen niet,
hier zingen vreemden zich tot vrienden
en klinkt de hoop door in ons lied.

Wij willen bij elkander schuilen,
verdriet alleen is vaak te groot;
een schouder om op uit te huilen,
een hand die droeve tranen droogt.
Zo leren wij elkaar weer zingen,
getroost met wat het leven biedt;
kom laat ons maar opnieuw beginnen
en hoopvol zingen wij ons lied.

Woorden van welkom

Wij wensen elkaar een gezegende dienst!

Zingen: Vriendschap, vrij en ongedwongen (staande) Mel. Lied 769

Vriendschap, vrij en ongedwongen,
zonder vriendschap kun je niet.
Iemand helemaal vertrouwen
in je blijdschap en verdriet.
Wie ben jij, wie is de ander?
Zoeken wat herkenning biedt.

Idealen in het leven
vul je samen verder in.
Voor een nieuwe toekomst leven
geeft aan vriendschap diepe zin.



Tekening bij Marcus 10 : 46 t/m 52
overgenomen uit: 'Bijbelse illustraties' van G.A.M. Albers

Om te zingen, om te vieren:
berg en dal van ons bestaan,
onze blijdschap, onze tranen,
op de wegen die wij gaan.
Dáárom is ons stem gegeven
om onszelf en om elkaar,
aan te reikien: liefde, leven,
met een woord en een gebaar.

Om al zingend te beseffen
dat Hij onze Bron wil zijn,
waar wij eindeloos uit putten
en het water smaakt naar wijn.
Dáárom is ons stem gegeven
om onszelf en om elkaar,
aan te reikien: liefde, leven,
met een woord en een gebaar.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht,
daarmee wilt Gij mensen beuren:
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog!
Heer, Gij zijt ons hoogst verlangen,
doof niet voor Uw licht ons oog.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!

Postludium: Koor, orgel en vleugel: 'Exodus song'.

Ernest Gold
Arr.: Aldert Fuldner

Uitzien naar het Beloofde Land.

Wie ben jij, wie is de ander?
Elkaar tot bemoediging.

Groet:

V.: De Heer zij met u;
G.: Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:

V.: In de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier luisteren en zingen,
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren,
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.
V.: Genade en vrede van God, onze bondgenoot,
van Zijn Zoon, onze broeder, van de nieuw-
geboren Heer, van Zijn Geest, die ons samenbrengt.

Zingen: Vriendschap, vrij en ongedwongen
In die vriendschap tussen mensen
is het God zelf die ons groet.
't Hoogste wat wij kunnen wensen:
Lof zij God die ons ontmoet.
Wie ben jij, wie is die Ander?
Ik-ben-er-vor-jou, voorgoed.

Koor: 'Ambrosianischer Lobgesang'. E. Gebhardt
Schepper, U prijzen wij. Heilig is onze God. Halleluja.

Improvisatie orgel en vleugel over Lied 839

Ik danste die morgen.

Videoclip: 'Mooi' van Marco Borsato

Koor: 'Come, Thou almighty King'. Arr.: Aldert Fuldner
Kom, gij almachtige Koning. Help ons U te loven.

Schriftlezingen: Marcus 10 : 46 t/m 52

Koor: ‘Deep River’. Spiritual / Arr.: Aldert Fuldner
Diepe rivier, mijn huis is over de Jordaan.

Zingen: Lied 534 : 1, 2 en 3
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord, dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Korte meditatie: ‘Kijk uit!’ Inzien - omzien - uitzien.

Orgel improvisatie, aansluitend zingen: Lied 909 : 1 en 2

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke’ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

Koor: ‘It is well with my soul’. Philip Bliss
Arr.: Aldert Fuldner
*Wanneer vrede als een rivier mijn weg volgt,
wanneer verdriet, zoals zeegolven rollen, het is goed!*

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte
luisteren we naar een improvisatie op orgel en vleugel over:
‘Alle Menschen werden Brüder’ Ludwig von Beethoven

Koor: ‘The Mansions of the Lord’. Nick Glennie-Smith
Arr.: Aldert Fuldner
*Honderd jaar geleden eindigde de eerste wereldoorlog.
Voor gevallen soldaten zingen wij, waar geen raketten,
geen kogels vliegen, onze gebroken broeders, laten wij ze
naar de woningen van de Heer brengen.*

Slotwoord

Slotlied: ‘Om te zingen, om te spreken’ (staande)
Melodie: Ludwig von Beethoven
Om te zingen, om te spreken
over een mysterie groot:
over schepping en voleinding,
van geboorte en van dood.
Dáárom is ons stem gegeven
om onszelf en om elkaar,
aan te reikien: liefde, leven,
met een woord en een gebaar.