

Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 11 februari 2018.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. E. Versloot, Waarder.

Muzikale medewerking:

Christelijk Residentie Mannenkoor
o.l.v. Albert Fuldner.

Begeleiding: Aarnoud de Groen.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

De beide orgels zullen worden bespeeld door Sander van Marion.

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer NL55 FVLB 0225382601 t.n.v Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

P.S.

De Dienst aan Zee van 11 maart 2018 begint in verband met de City-Pier-Cityloop om **19.00 uur** en dus **niet** om **17.00 uur**.

Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 11 februari 2018 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Ds. Corine Beeuwkes-van Ede, Helmond.

Muzikale medewerking:

Mannenkoor 'Prins Alexander', Rotterdam
o.l.v. Arjan Breukhoven.

Wendy Roobol, sopraan.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Loslaten en houvast'.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: Lied 283 : 1, 2, 4 en 5

Tekst: Sytze de Vries

In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoekt wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met U mee!

Woorden van welkom

Wij wensen elkaar een gezegende dienst!

Zingen: Lied 275 : 1 en 3 (staande)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.



Tekening overgenomen uit: 'Bijbelse illustraties' van G.A.M. Albers

Slotwoord

Slotlied: *'Een lied van verwondering'* (staande)

Tekst: A.C. Bronswijk; mel.: Lied 302

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat ons een God wil heten.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!

Postludium: Koor, soliste en orgel: 'Guten Abend, gut Nacht'.

'Guten Abend, gut Nacht'. Johannes Brahms
Arr.: Arjan Breukhoven

Groet:

V.: De Heer zij met u;
G.: Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:

V.: In de naam van God, die naar ons omziet,
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.: willen wij hier luisteren en zingen,
V.: willen wij bidden en belijden, musiceren,
stil zijn en feest vieren,
G.: willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.
V.: Genade en vrede van God, onze bondgenoot,
van Zijn Zoon, onze broeder, van de nieuw-
geboren Heer, van Zijn Geest, die ons samenbrengt.

Zingen: Lied 275 : 4 en 5

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons ziet.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Koor: 'De hemelen roemen de grootheid van Gods kracht'.

Joseph Haydn; arr.: Harm Hoeve

Inleiding op de dienst

Koor en soliste: 'Sanctus'

Charles Gounod

Arr.: Sander van Marion

*Heilig is de Heer, hemel en aarde zijn van uw
heerlijkheid vol. Hosanna!*

Zingend gebed: ‘Abba, Vader’ (staande) David Bilbrough
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe. Amen.

Koor en soliste: ‘Benedictus’ Charles Gounod
Arr.: Sander van Marion
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer’.

Schriftlezingen: Deuteronomium 6 : 1 t/m 3 en
Mattheus 22 : 36 t/m 40

Zingen: Lied 326 : 1, 3, 5 en 6 Tekst: Sytze de Vries
Van ver, van oudsher aangereikt
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan.

Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Korte meditatie: ‘Loslaten en houvast’.

Orgel improvisatie, aansluitend zingen: Psalm 84 : 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Koor: ‘Prayer’. Dylan Thomas
*Iedere ochtend en avond bid ik een klein gebed. Laat ons
weer een nieuwe dag mogen zien en zegen ons allemaal.*

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte luisteren we naar soliste Wendy Roobol:
‘Over the rainbow’ Harold Arlen
(De regenboog, een teken van hoop).

Koor: ‘In His Love’. Mark Patterson; arr.: Henk van der Maten
*Christus is gekomen om onze herder te zijn.
In zijn liefde leven wij.*