

Mededelingen

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze ook eens mee!

Er zijn 'Diensten aan Zee' iedere 2e zondag van de maand, behalve in de maanden mei, juni, juli en augustus.

De Dienst aan Zee van 11 maart 2018 begint in verband met de City-Pier-Cityloop om **19.00 uur** en dus **niet** om **17.00 uur**.

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende 'Dienst aan Zee' die gehouden wordt op zondag 11 februari 2018.

Voorganger hoopt dan te zijn:

Ds. Koos Staat uit Andijk.

Muzikale medewerking:

Mannenkoor 'Prins Alexander', Rotterdam

o.l.v. Arjan Breukhoven.

Wendy Robol, sopraan.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

De beide orgels zullen worden bespeeld door Sander van Marion.

Wilt u het werk 'Diensten aan Zee' steunen, dan is uw gift van harte welkom op gironummer NL55 FVLB 0225382601 t.n.v Protestantse Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften 'Diensten aan Zee'.

Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Liturgie

van de

'Dienst aan Zee'



Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Zondag 14 januari 2018 - Aanvang: 17.00 uur.

Predikant: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht.

Muzikale medewerking:

Koor: 'Trumpets of the Lord',

o.l.v. Rob van Dijk.

Zij zingen delen uit 'The young Messiah', G.F. Händel.

Cantor-organist: Sander van Marion.

Thema: 'Waar is de bruid'?

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Zingen: Lied 791 : 1 en 2

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Koor: 'Comfort ye, my people'!

G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk

(Troost, troost mijn volk, zegt uw God)

Welkom

Canon: 'Ik stel mijn vertrouwen' (staande)

Eerste keer: allen; tweede keer begint bij koorzijde.

'k Stel mijn vertrou wen in dit nieuwe jaar
op on ze God, want wat Hij doet is waar!
Hij brengt ons hier steeds samen bij elkaar
Daarom wens ik u nu veel zegen in dit jaar.

We wensen elkaar een gezegende nieuwjaar!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!

Postludium: 'King all glorious'

George M. Vail

(Laten wij verblijden en dankbaar zijn, de Heer is Koning).



Tekening overgenomen uit:
'Bijbelse illustraties'
van G.A.M. Albers

Allen:
Als alles op is, vroeg of laat,
dan zorgt de Heer ervoor
dat toch de vruegde verdergaat -
het feest, het feest gaat door!

Koor: ‘O thou tellest good tidings to Zion’ G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk
*(O, Gij, die het goede nieuws aan Zion en Jeruzalem vanaf
de hoogste bergtoppen doorgeeft, verhef uw stem; wees niet
bevreesd. Vertel de steden van Juda: Aanschouw uw God)!*

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed -
gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.
Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Tijdens de kollekte
luisteren we naar improvisatie over de
‘Hochzeitmars’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy

Koor: ‘Every valley shall be exalted’ G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk
*(Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht en het
oneffene worde tot een vlakke en de rotsbodem tot een vallei).*

Slotwoord

Slotlied: Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zingen: Lied 791 : 3 en 4
Liefde, luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Groet en bemoediging:

V.: De Heer zij met u,
G.: Ook met u zij de Heer.
Wij willen hier zingen en luisteren.
Wij willen bidden en belijden,
muziek maken, stil zijn en feestvieren.
V.: Genade en vrede van God, onze Schepper,
van Jezus en onze Vader
en van de Geest die ons nieuw wil maken.

Zingen: Lied 791 : 5 en 6
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Koor: ‘Worthy is the Lamb’ G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk
*(Eer en glorie zij aan Hem, die op de troon zit en het Lam is.
Koning der koningen, Heer der Heren, voor altijd en eeuwig).*

Inleiding op de dienst: we hebben een feestje en zijn uitgenodigd

Zingen: Lied 526 : 3 en 4

In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

Juich voor de koning van de volken,
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Koor: 'How beautiful are the feet'

G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk

*(Hoe liefelijk zijn de voeten van de vreugdebode, die vrede
aankondigt, die goede boodschap brengt).*

Schriftlezing: Johannes 2 : 1 t/m 11

Zingen: Lied 653 : 5 en 7

U bent de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw nartenbloed.

O christus, ons van God gegeven,
U tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
U bent de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Korte meditatie: 'Waar is de bruid...?'

Orgel improvisatie, aansluitend zingen: 'In Kana is het feest vandaag'
Melodie: Lied 969

In Kana is het feest vandaag:
een bruidegom en bruid!
Zij zingen luid en lachen graag -
ze zien er stralend uit!

Dames:
De mensen lopen af en aan,
het is er heel erg druk;
ook Jezus is er heengegaan
en wenst ze veel geluk.

Heren:
Maar dan - wat is er met de wijn?
Er is geen wijn genoeg!
Moet dit dan al het einde zijn?
Het is nog veel te vroeg!

Dames:
Waarom zit Jezus daar zo stil?
Ach, maak Hem geen verwijt,
Hij komt alleen als Hij het wil,
Hij komt precies op tijd.

Heren:
Zie: even later staat de Heer
bij vaten die daar zijn;
van water maakt de Heiland weer
voor elk voldoende wijn!